

Sommertid

Sommertid er ferietid, men kirken holder nu ikke lukket! I dette kirkeblad findes gudstjenesteplan for Roager, Spandet og Rejsby t.o.m. september. Sommer betyder også planlægning af det kommende års konfirmationsforberedelse. Det kan man læse om her nedenfor, hvor der desuden findes information om præstens ferieperiode.

Konfirmander Roager og Spandet sogne

I august holdes gudstjeneste med efterfølgende indskrivning af konfirmander og information om forløbet. Der vil blive udsendt brev herom.

Forberedelsen finder sted torsdag morgen kl. 8.00-9.30 i konfirmandstuen ved Præstegården i Roager. Der arrangeres buskørsel herfra til Ribe.

Konfirmation finder sted Bededag d. 27. april 2018

Konfirmander Rejsby sogn

Som det hidtil har været skik, går konfirmander fra Rejsby sogn til konfirmationsforberedelse sammen med deres skolekammerater, så forberedelsestidspunktet passer med skoleskemaet.

Konfirmation finder sted i Rejsby Kirke søndag 22. april 2018.

PRÆSTENS FERIE

Jeg har tjenestefri 15.-16. Juli og holder desuden ferie d. 24. juli - 7. august, begge dage inkl.

I begge perioder henvises til sognepræst Michael H. N. Nielsen, tlf. 75 44 50 25 / 23 27 67 36, mail: mhn@km.dk

Adresser

Sognepræst, Roager, Spandet og Rejsby:

Therese B. Solten, Tangevej 2, Ribe

tlf. Præstegården76 88 40 20

mobiltelefon23 29 70 20

e-mail: tebs@km.dk.

Jeg kommer gerne på hjemmebesøg. Mandag er fridag.

Kirketjener/graver i Spandet:

Lene Hjort Karkov..... Tlf. 21 43 42 49

Kirketjener/graver i Roager:

Keld Andersen Tlf. 24 29 06 71

Organist, Roager og Spandet:

Lis J. Andersen Flf. 20 35 67 78

Kirketjener/graver i Rejsby:

Flemming Sørensen Tlf. 23 32 73 12

Organist i Rejsby:

Niels Christian Nielsen..... Tlf. 25 79 00 92

Kirkernes hjemmeside:

www.roager-spandetkirker.dk og www.rejsbykirke.dk

Gudstjenestetider

Spandet

9. juli	4 s e trin	9.00
23. juli	6 s e trin	10.30

6. august	8 s e trin	10.30 MHN, kirkekaffe
20. august	10 s e trin	9.00 + V. Vedsted 10.30

3. september	12 s e trin	9.00
10. september	13 s e trin	10.30 Høstgudstjeneste med efterfølgende traktement
24. september	15 s e trin	9.00

Roager

9. juli	4 s e trin	10.30
30. juli	7 s e trin	9.00 MHN

13. august	9 s e trin	10.30
27. august	11 s e trin	10.30 Efter gudstjenesten er der kaffe og konfirmandindskrivning

10. september	13 s e trin	9.00
24. september	15 s e trin	10.30 Høstgudstjeneste med efterfølgende traktement

Rejsby

16. juli	5 s e trin	10.30 MHN
23. juli	6 s e trin	9.00

13. august	9 s e trin	19.30 Kirkekaffe
27. august	11 s e trin	9.00

3. september	12 s e trin	11.00 Friluftsgudstjeneste i forbindelse med byfesten
17. september	14 s e trin	10.30 Høstgudstjeneste med efterfølgende traktement + Hviding 9.00

Kirkebilen kører til og fra samtlige gudstjenester.

Roager og Spandet: Ring til TAXA, tlf. 75 14 45 00. Oplys kundenr. 943.

Rejsby: Ring til Frifeldt Taxi, tlf. 74 75 72 15. Oplys, at der er tale om kirkekørsel i Vadehavspastoratet.

Bestil gerne kirkebil den dag i forvejen.



C.W. Eckersberg (1783-1853), Udsigt gennem tre buer i Colosseums tredje stokværk, ca. 1815. Statens Museum for Kunst, public domain

Trinitatis

Trinitatis [trɪni'ta-tis] er latin og betyder treenhed eller trefoldighed.

I kirkeåret dækker trinitatis perioden mellem pinse og advent. Her fejrer vi ingen højtider eller fester, men i stedet hverdagens og kristenlivets højtidelighed, idet vi besinder os på, hvad det vil sige at leve livet i troen på den treenige Gud, som er én Gud, men som vi kender som både Fader, Søn og Helligånd.

Præsteansættelser

Pr. 1 juli har vi i det nye "Vadehavspastorat" bestående af sognene Roager, Spandet, Rejsby, Vester Vedsted, Hviding og Mandø fået to fastansatte præster:

Michael Hassel Nørgaard Nielsen er ansat som kirkebogsførende sognepræst med bopæl i Vester Vedsted præstegård og med sognene Vester Vedsted, Hviding og Mandø som primær distrikt.

Therese Bering Solten, bosiddende i Ribe, er ansat som sognepræst med Roager, Spandet og Rejsby som primær distrikt.

Menighedsrådene har haft travlt i de seneste måneder; der vil også fremadrettet være en del praktiske ting at få styr på i anledning af pastoratssammenlægningen, i støbeskeen ligger bl.a. et nyt fælles kirkeblad. Først og fremmest glæder vi os dog over, at have fået ansat vores præster, og vi ser frem til samarbejdet.



ROAGER KIRKE
Roagervej 394, 6760 Ribe



SPANDET KIRKE
Spandet Kirkevej 1, 6760 Ribe



REJSBY KIRKE
Nørrerød 4, Rejsby

Formand, Roager menighedsråd:

Knud Verner Thomsen
Sandbjergvej 5 Tlf. 75 44 32 19

Formand, Spandet menighedsråd:

Bonde Jessen
Skolevænge 4 Tlf. 74 86 72 87

Formand, Rejsby menighedsråd:

Nete Kyhl Revsbech
Sønderrad 6 Tlf. 74 75 35 98

Sogneudflugt til Rømø og Sild, 6. juni 2017

Trods en tvivlsom vejrudsigt drog vi afsted fra Spandet og Roager i høj sol. Dobbeltdækkerbussen, som havde Vagn ved rattet, var fyldt til sidste sæde (knap 80 deltagere var vi), da vi kørte mod Rømø.



Efter at have rundet nordøen og set 'hvalbensagnet' bygget af hvalunderkæber og Juvre Sand, militærets øveområde for F16 fly, ankom vi til Rømø Kirke hvor Jørn Carl fra Naturcenter Tønninggård ventede for at fortælle os om kirken og kirkegården. Han viste os de imponerende kommandørsten og fortalte om det barske liv som skibskaptajn på hval- og sælfangerskibene. Vi lærte her, at udtrykket Albatroskaptajn bruges om den søfarer, der har rundet Kap Horn - uden hjælpemotor. Inde i kirken blev det tydeligt, at Sct. Clemens er en kirke, der har haft vokseværk, den er med tiden blevet udbygget med flere sideskibe. Man har også her praktiske hattekroge, der går ned direkte fra loftet over bænken! Gennem tiden har kirken sikret en ekstra indtægt ved at leje bænke ud til øens familier, der var derfor på flere bænke skrevet navn.

Fra Havneby sejlede vi til Sild, eller Sylt som øen hedder på tysk. Det var en behagelig overfart med god forplejning: Kaffe, boller og lagkage. På Sild blev vi mødt af vores guide Karin Hurup, der selv er tidligere lærer og beboer på øen og fortalte om øens særlige kultur, friserhusene og turismen for de velbjergede, om vandreklit-ten, der er på vej ud over hovedvejen og om, hvordan det er så dyrt at bo og leve på øen, at man ikke kan opretholde en pensionisttilværelse der. Vi fik også indblik i forholdene for det danske mindretal på øen.

I Hörnum på øens sydligste punkt, strakte vi ben i regnvejret og hilste på sælen Willy, en stor gråsæl, der trofast vender tilbage til havnebassinet hver sommer for, som en labrador med store øjne, at tigge turisterne om at fodre den med de sild, der belejligt kan købes på stedet. Da Willy en sommer ankom til havnen med en lille sælunge ved sin side, overvejede man i øvrigt en navneændring til øens trofaste sommergæst ...

Fra Sild skulle vi med biltoget til fastlandet. Efter en del ventetid kom vi afsted på Hindenburgdæmningen ud over Vadehavet på en ladvogn, hvor der lige akkurat var plads til den store turistbus.

På Rudbøll Grænsesko var dækket op til os og vi nød her god mad og hinandens selskab, inden vi kørte hjem mod Roager og Spandet - med blind passager: en firbenet ø-boer havde sneget sig ombord, og den var ikke til sinds at forlade bussen. Det var kattens!

